

33

CHILY
VANDERSTEEN

Welpenkamp

DE BURCHT VAN SINAAI



Niet-zo-Standaard Uitgeverij

Met in de hoofdrol



Ridder Leela

Ridder Raksha

Ridder Chil

... en de oninneembare burcht van Sinaai



In een land over de Schelde, hier ver vandaan, ligt het hertogdom Sinaai. Eens was deze streek de zetel van s'lands machtigste koningen en keizers. Van mijlenver in de omgeving kwamen handelaren, ridders en zelfs machtige bisschoppen hun eer betuigen aan de vorst van Sinaai. Maar dat is allemaal verleden tijd want de eens zo machtige burcht is ingenomen door een kwaadaardige vorst die allesbehalve geliefd is onder de bevolking.

Wat heeft dit nu met ons te maken?" vraagt u zich waarschijnlijk af. Wel ik, Sir Bartholomeus Rosher, vorst van het Scoutselijk Graafschap Koboken-aan-de-Schelde, Ridder in de Orde van de Woefel Poefel, heb besloten dat de tijd rijp is om ons vorstendommetje net ietsje groter te maken. Daarom vraag ik aan jullie, ridders van het 1^e Regiment Petdragers van de Welp, om mee ten strijde te trekken naar het verre Sinaai om een basiskamp op te zetten, de burcht te veroveren en zo ons eigen glorieuze Scoutselijke Graafschap uit te breiden. Want een kans zoals deze krijgen we niet snel!

Maar geen nood! Jullie zullen er niet alleen voor staan bij deze queeste want ik stuur met jullie mijn drie trouwste legeraanvoerders mee die mij al talloze keren moedig verdedigd hebben tegen ontelbare vijanden: Ridder Leela van Neder-Koboken, Ridder Raksha van het Willerijk en Ridder Chil van de Blauwe Brug-aan-de-Rupel. Zij zullen samen met jullie naar de Scoutselijke uitvalbasis te Sinaai gaan om daar een kamp op te zetten en ons naar de overwinning te leiden!

We zullen op 14 juli om 10 uur aan onze scoutslokalen te Koboken verzamelen. De bagage zal in een aparte colonne vervoerd worden naar het kamp want aangezien zo'n grote troepenmacht als de onze meteen opvalt in het verkeer gaan wij allemaal met de trein naar Sinaai. We hopen na een kleine week de burcht veroverd te hebben waardoor jullie op 20 juli weer met de trein (en hopelijk een onmetelijk rijke buit) naar ons Kobokense graafschap kunnen terugkeren. Hierdoor zullen we om 14 uur terug in onze vertrouwde barakken zijn.

Veel succes, Baden-Powell zij met ons!





egroet, beste welp, ik ben Ridder Dondersteen. Mijn taak bestaat uit de bevoorrading van onze troepen en natuurlijk sta ik onze goede Graaf Bartholomeus bij in raad en daad. Hierbij geef ik u de lijst met de benodigdheden voor de veldtocht.



Benodigdheden voor een goed verloop van onze veldtocht

Klederdracht:

- ~ Onderbroeken
- ~ Dikke sokken
- ~ T-shirts
- ~ Een lang broek
- ~ Trui
- ~ Warme kledij
- ~ Regenjas
- ~ Zwembroek
- ~ Scoutsuniform (zijnde scoutsbroek, hemd, t-shirt en das)
- ~ Pet
- ~ Middeleeuwse verkleedkledij (alles kan: draken, jonkvrouwen, ridders of zelfs pattatenboerekes)

Wasgerief:

- ~ Tandborstel
- ~ Tandpasta
- ~ Zeep
- ~ Washandje
- ~ Handdoek

Gerief voor het nuttigen en bereiden van maaltijden

- ~ Keukenhanddoek

Slaapgerief:

- ~ Matje / veldbed
- ~ Slaapzak
- ~ Kussen
- ~ Pyjama
- ~ Knuffel

Schoeisel

- ~ Stevige stapschoenen voor het doorkruisen van vijandelijk gebied
- ~ Gemakkelijke sportschoenen, sandalen of sloefen voor binnenscasteels

Andere zaken:

- ~ Linnenzak voor vuilgoed
- ~ Zaklamp
- ~ Drinkbus
- ~ Boek of strip voor tijdens de platte rust
- ~ Zonnecrème
- ~ Enveloppe met adres en postzegels voor wie een postduif naar huis wil sturen



oor de veiligheid van onze campagne laten jullie volgende dingen best thuis:

- ~ Horloges of enige andere vorm van technologische hekserij
- ~ Geld: want in de middeleeuwen betalen we natuurlijk niet met euro's dus die zijn nutteloos nu
- ~ Snoep



Petrus de Postbode is mijn naam, de beste bode van de streek. Ooit heb ik een persoonlijke boodschap van de burgemeester van Antwerpen himself mogen overbrengen naar onze graaf! Kijk dat ben ik daar rechts van de graaf! Als jullie dus een van onze aanvoerders in Sinaai dringend wensen te spreken dan heb ik de perfecte postduif voor jullie klaar.



Noodnummers:



Ridder Chil de Stoutmoedige

(0476 79 50 42)

- ~ Aanvoerder van de 4^e compagnie schilddragers
- ~ Grafelijke boodschapper en uitbater van de Pitazaak des Konings
- ~ Overwinnaar van de befaamde Slag bij de Blauwe Brug te Niel

Ridder Raksha de Heldhaftige

(0493 19 96 08)

- ~ Commandant van de 2^e eenheid lansdragers te paard
- ~ Grafelijk vertegenwoordigster en sleutelbewaarder van het paleis te Hoboken
- ~ Drievoudig kampioen van het Toernooi op het Oostveld



Ridder Leela de Onbevreesde

(0468 21 29 77)

- ~ Bevelhebber van het 8^e regiment boogschutters
- ~ Grafelijke schatkistbewaarster en verzorgster van vierpotige gezelschapsdieren
- ~ Verdedigde eigenhandig Prins Jozef Köster tegen een horde woeste barbaren te Hoboken

Ik ben broeder Angelus, de monnik van graaf Bartholomeus. Ik behoor tot het kleine groepje mensen in ons graafschap die kunnen lezen en schrijven, daarom voer ik de administratieve taken uit. Het is noodzakelijk, met het oog op de komende veldtocht, dat u even wat vragen beantwoord in verband met de inschrijving voor het kamp en het vervoer.



Ik ouder van(naam en voornaam lid) geef hierbij toestemming aan mijn zoon om mee te gaan op het welpenkamp naar Sinaai en om beladen met oorlogsbuit terug te komen naar Hoboken tussen 14 en 20 juli 2022. Hierbij zal ik 90 euro overmaken op de volgende rekening: BE04 7330 6213 8331 (voor 1 juli! Zo kan Ridder Dondersteen het materiaal voor de bevoorrading al klaarzetten). Vermeld zeker de naam van het lid en "welpenkamp". Bovendien verklaar ik dat de individuele steekkaart (medische fiche) die digitaal bewaard wordt door Scouting Hoboken nog steeds volledig en correct is.

Voor het vervoeren van de bagage van en naar het kampterrein te Sinaai in het jaar 2022 onzes Heere

Op 14 juli zoeken we nog enkele ouders die met hun auto om 10u naar Sinaai willen rijden om bagage mee te nemen, de leden gaan met de trein:

- Ik kan bagage vervoeren
- Ik kan geen bagage vervoeren

Op 20 juli zoeken we nog enkele ouders die met hun auto om 12u naar Hoboken willen rijden om bagage mee te nemen, de leden gaan met de trein:

- Ik kan bagage vervoeren
- Ik kan geen bagage vervoeren

Datum:

Naam en voornaam:

Handtekening:



Gelieve dit voor 26 juni (met ons IJssalon!) af te geven aan de leiding of door te sturen naar welpen@scoutinghoboken.be



ssst hierzo! Ik ben het, James Bondig, de spion van de graaf. Zoals mijn
familienaam al doet vermoeden, is het mijn taak om alle geheime
informatie kort en bondig aan onze graaf voor te leggen. Hieronder
vinden jullie dan ook een samenvatting van hoe het kamp er gaat uitzien. Zorg
alsjeblieft dat het niet in handen valt van de vijand want graaf Bartholomeus zou
hier niet mee kunnen lachen!



Kamp: 14 tot en met 20 juli

Kampadres: Patersenbos te Sinaai, Wijnveld 521A

Ten laatste inschrijven op: 26 juni (met het IJssalon)

Ten laatste inschrijvingsgeld betalen op: 1 juli

Vertrek in Hoboken: 14 juli, om 10 uur aanwezig

Vertrek in Sinaai: 20 juli om 12 uur

Aankomst in Hoboken: 20 juli, rond 13u30

Wat in orde te brengen voor het kamp?

- ~ Inschrijvingsstrookje en strookje voor het vervoer van bagage afgegeven/doorgestuurd
- ~ Inschrijvingsgeld betaald
- ~ Medische fiche online ingevuld via <https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/>
- ~ Belangrijk is ook dat de allergieën, of je vegetarisch of halal eet en de medicatie die het lid neemt vermeld staan
- ~ Bij medicatie: naam van kind en dosering vermelden + een doktersattest zodat wij het mogen toedienen. Je kan dit vinden bij de medische fiche op de groepsadministratie -> "attest van arts"

Wat zeker mee te nemen?

- ~ Identiteitskaart of kids-id
- ~ Scoutsuniform
- ~ Bagage

Aarzel bij vragen zeker niet om een digitale postduif te sturen naar welpen@scoutinghoboken.be



Welpenkamp

Niet vermelde titels verschenen alleen in zwart-wit
en zijn niet meer verkrijgbaar

ALBUMS VERKRIJGBAAR IN KLEUR:

1. Maffaweekend: missie Palle
2. Welpenkamp: De Burcht van Sinaai



ISSN 978 9032 22886 9



9 789002 228869

Consumenten adviesprijs: 4,75 euro